

**BOEKEN** Oud-Kerkraadnaar Hub van Wersch debuteert laat met roman 'Heil uit de diepte'

# Ketters, kolen en de krant

'Kolen, kerk en ketterij', de ondertitel van Hub van Wersch' debuutroman 'Heil uit de diepte', vat het boek mooi samen. Al had 'krant' er ook nog bij gekund.

door Adri Gorissen

**H**et lijkt appeltje-eije. Als de in Alphen aan den Rijn woonende Hub van Wersch (Kerkraad, 1948) eindelijk kan toegeven aan zijn al decennia bestaande schrijfdrang keert hij natuurlijk terug naar zijn roots. Zijn debuutroman *Heil uit de diepte* speelt grotendeels in Rolduc en directe omgeving. Zo logisch is het echter niet gegaan. Om dat helder te krijgen eerst maar wat persoonlijke achtergronden van de auteur. Van Wersch begint na een wat happende schoolloopbaan op zijn twintigste in de journalistiek. Eerst werkt hij enkele maanden bij De Nieuwe Limburger om vervolgens over te stappen naar De Eindhovenaar en vandaar naar het Eindhovens Dagblad. Bij die laatste krant is hij redacteur buitenland en komt hij erachter dat hij over onderwerpen schrijft waar hij onwondende van weet. Reden om een rugzak de wereld over te gaan reizen.

In India onntoont hij zijn vrouw en keert na enkele maanden met haar terug naar Nederland. Daar volgen banen, een studie antropologie, en tot slot een acht jaar durend wetenschapschap in Alphen aan den Rijn. Als hij dan zo'n drieënhalf jaar geleden eindelijk aan schrijven toekomt, denkt hij allereerst aan een boek over de mijnstaking in Engeland in 1884 en 1885.

Van Wersch: 'Tijdens mijn studie antropologie heb ik een onderzoek gedaan naar de testoeltocht in India die duurde van januari 1882 tot augustus 1883. Er deden 250.000 testoelbeelsters aan mee en het was daarmee de grootste staking ooit. Ik vroeg me af hoe het in godsnaam mogelijk is dat een kwart miljoen mensen al die tijd zonder staatsklaas overleefden. Het liep overigens niet goed af: 75.000 arbeiders werden ontslagen en de bruinindustrie ging ten goede.' Toen ik eenmaal tijd kreeg, dacht ik: nu ga ik ook iets met de Engelse staking doen. Maar vrijwel tegelijkertijd kwam het besef dat ik dan maar ergens zou zijn. Ik kom uit Kerk-



Hub van Wersch schreef een documentaire roman over abdij Rolduc in de achttiende eeuw. Foto Hollandse Hoogte



rade, uit Limburg, waaronder zou ik niets doen met het mijndrama daar, de sluiting van de mijnen? In eerste instantie wil hij tegen de achtergrond van die mijndaling een roman schrijven over Limburg, de Limburgers en hun identiteit. Terwijl hij onderzoek doet voor het boek, ontdoet hij de grote rol van de abdij Rolduc bij het begin van de grootschalige steenkoolwinning enig achtend, begin negentiende eeuw. 'Ik wist daar helemaal niets van', vertelt hij, 'maar ik kwam erachter dat zonder die inzet, die initiatieven en de enorme investeringen van de uitsten uit die tijd er geen kolenvinning was geweest. Ik

begreep me vervolgens in de research en daarbij kwam aan het licht dat Rolduc ook een belangrijke speler was bij de vervolging van de Bokkenrijders. Fascinerend was bovendien dat er in diezelfde tijd een religieuze strijd woedde, waarbij de abdij betrokken was. Het ging eigenlijk om een strijd tussen katholieken die streng in de leer waren, zoals die van Rolduc, en de gelovigen die wat humaanere of rekkekijkerse opvattingen hadden. De monniken van Rolduc werden daarbij van ketterij beschuldigd. Dat conflict was niet alleen heel boeiend, want de tegenstanders gingen elkaar op alle mogelijke manieren te liefs, het had severen grote consequenties voor de geschiedenis van de provincie.'

De gebeurtenissen - vooral de religieuze - in en om Rolduc uit die tijd kregen daarom de hoofdrol in zijn roman. Maan Van Wersch wil om die thema's kolen, kerk en ketterij uit het verleden goed te beschrijven een brug daarvan naar het heden. 'Ik had eerst geen idee hoe', herinnert hij zich, 'maar kwam later op het idee een hoofdredacteur van De Nieuwe Limburger te introduceren. Een man - gesmodelleerd naar de echte toenmalige hoofdredacteur Frie Kneipfle - die halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw mocht zijn in de regio en zich daarom moet verdiepen in de historie en de cultuur van Lim-

burg. Een man die vrijwel meteen na zijn komst te maken kreeg met de sluiting van de mijnen in Limburg. Hij vennelt als het ware het verhaal.'

Dat verhaal krijgt overigens ook nog een behoorlijke ritza, want de schrijver belt uiteraard de democratiseringsdrang die door de Nederlandse journalistiek golft en die zijn hoogtepunt vindt in de stad op 4 augustus 1972 van de redacteuren van het Limburgs Dagblad tegen de overname van hun krant door De Telegraaf. 'Ik vind dat openbaarlijk, want de redacteuren van het Limburgs Dagblad namen dus het vooroor bij de democratisering. Terwijl overal elders werd gedacht dat in Limburg niks gebeurt, was het omgekeerde het geval.'

*Heil uit de diepte* zou je een documentaire roman kunnen noemen, want hoewel Van Wersch feit en fictie mengt, blijft hij in zijn relaas dicht bij de werkelijkheid. 'Ja, die werkelijkheid is de leidraad', erkent hij, 'zo'n 95 procent is echt gebaseerd. Maar er zit wel degelijk ook fictie in. De personen in het boek kan ik alleen geflouoerd maken door ze in te vullen. En de dialoogen tussen de diverse figuren zijn natuurlijk verzonnen.'

Hub van Wersch - *Heil uit de diepte*. Leon van Dorp Uitgeverij, 672 blz. ISBN 9789079226184. 24,95 euro.