



## Recensie 'De Hondenstrontvreter'

Door Mark van Dijk

Een 'Freudiaans verhaal' over de jongen Ferry en zijn moeilijke alter ego. Een ego verbeeld als schaduw, dat met Ú aangesproken wenst te worden. De verhouding tussen Ferry en zijn schaduw blijven aanvankelijk nog beperkt tot wat vreemd gedrag en akkefietjes met stront. Maar als Ferry gaat puberen, nemen de problemen snel toe, tot grote wanhoop van Ferry's ouders en omgeving. Zal Ferry zich kunnen handhaven in zijn Heerlense (school)omgeving? Kunnen Ferry en Ú nog verder leven?

De Heerlenaar Fré Videler maakte carrière in de Limburgse reclamewereld. Toen ziekte het werken steeds moeilijker maakte, pakte hij zijn oude schrijfhobby weer op. Dit verhaal werd er door een vriend uitgepikt. Terecht ging men op zoek naar een uitgever. Dat het een 'Heerlens' verhaal is dat zich grotendeels afspeelt in de wijk Eikenderveld, is voor Heerlenaren wellicht een pre. Maar het verhaal is sterk, en Ferry's problemen van vele plaatsen en tijden. Een aanwinst voor de Limburgse literatuur. Gaan we nog meer van Videler horen?

*Deze recensie verscheen in historisch tijdschrift Het Land van Herle (2012)*

*De Heerlense iterator Mark van Dijk schreef diverse boeken o.a. over Heerlen en aanverwante onderwerpen, alsook vele artikelen in historisch tijdschrift Het Land van Herle, waarvan hij ook redacteur is.*